

Hulde aan 'de molenaar' met beeld en gedicht

Ter gelegenheid van de 80ste editie van de Watermolen Feesten vereeuwigden kunstenaar Philip Moerman en dichter Joris Denoo de molenaar, de watermolen en het ambachtelijke van Heule-Watermolen.

Watermolenaar Philip Moerman (62) is een polyvalent kunstenaar: brons, beeldhouwen, tekenen, schilderen... Voor 'zijn' Heule-Watermolen maakte hij een kunstwerk dat eeuwig zal pronken waar ooit een watermolen stond. Jean-Pierre Gheysens, jarenlang voorzitter van het feestcomité, verzamelde hiervoor de nodige fondsen

met de opbrengst van oud ijzer die hij inzamelt in de parochie. Zo hebben de Watermolenaars zelf ook een deel bijgedragen tot hun kunstwerk.

De kunstcreatie is een neutrale figuur die de molenaar voorstelt, weg van het realistische met in de ene hand tarwe en andere hand een broodje. Daarbij twee manden broden en pistolets en twee zakken, de ene met meel, de andere vol tarwekorrels. Het verhaal van de molen... het graan naar meel... het meel naar brood. De Molenaar is vervaardigd uit brons en zit op een stalen rad dat de molen voorstelt.

Het kunstwerk wordt vergezeld door het gedicht 'De Molenaar' van de hand van de Heulse letterpoëet Joris Denoo (70). Joris brengt met zijn gedicht de kracht van het Watermolense verleden naar boven. Beide kunstwerken werden geschonken aan de Watermolenaars.

Onder het bronzen beeld is een QR-code aangebracht, die de geschiedenis van het 'leven en welzijn' van de watermolen met zijn molenaar toelicht. Er schuilt ook een pedagogisch verhaal achter. De onthulling had plaats op vrijdag 5 juli 2024.

Carlo HERPOEL



Tijdens de 80ste Watermolenfeesten werd het monument voor de molenaar van de hand van kunstenaar Philip Moerman (rechts) onthuld, terwijl Joris Denoo (links) zorgde voor een passende gedicht. © Andréa Decock

Heule-Watermolen in rouw



De redactie biedt de familie haar medeleven aan bij het heengaan van Walter Deleu op 2 juli. Hij verzorgde vele jaren in De Heulenaar artikelen over de Watermolen. Hij was ook oud-voorzitter van het feestcomité van Heule-Watermolen, net als dr. Claude Damman die op 21 juni overleden is.

DE MOLENAAR

*Het klare water wist het al
toen het aan de molen kwam.*

*Daar was een vloot van korenaren
op een gouden zee van halmen.*

*Het rad dat wentelde om den brode
lag zonneklaar te wachten op zijn pad.*

*De kracht van broodnodig water
dat ons schep per schep welvaart bracht.*

*Dan de tovenaer met steen en granen
die het koren op de molen kende.*

*Dan de bakker die zo wakker als hij kon
het altijd van de vroegste vogel won.*

*Heulebeek en Watermolen:
het dagelijks en degelijk verhaal
van vele malen volle manden,
van de bakker en de molenaar.*

*Het klare water wist het al
toen het aan de molen kwam.*

JORIS DENOO